

## 'Je moet wel kunnen fietsen'

Juno (groep 6) en Reinder (groep 4a) gingen vorig jaar met hun ouders op fietsvakantie. Op het Jaarbeursplein achter het station laadden ze hun fietsen in een aanhanger en stapten zelf in de bus. Ze gingen naar Frankrijk. "Langs Canal du Midi" vertelt Juno. "Fietsen in Frankrijk is wel anders, het is veel warmer. En meer steile heuvels die je op moet".

"De bus reed 's nachts" vertelt Reinder. "Toen we aankwamen moesten we de fietsen pakken en naar de camping fietsen, dat was best wel ver."

Ze fietsten 40 tot 50 kilometer op een dag, daar doe je dan een halve dag over. Soms was de afstand heel kort, maar 13 kilometer, dat is een uurtje fietsen. Juno fietste op een eigen fiets, Reinder op een aanhangfiets die aan de fiets van pappa of mamma gehangen kon worden. Hij moest wel meetrappen, "en soms trapte mamma niet en dan kon ik duwen door te trappen".

"Het warmst was het toen we 't meest moesten fietsen, dan is het vervelend. Maar dan deden we spelletjes, bijvoorbeeld iets in je hoofd nemen en dan moet de ander raden wat het is."

"Het leukst is dat je veel plekken leert kennen" vindt Juno. Ze hebben bijvoorbeeld het kasteel van Carcassonne in het echt gezien. Reinder vindt de verschillende campings het leukst. En ze hebben ook wilde paarden gezien en konijntjes. "De eerste paar dagen zijn stom omdat je dan moe bent, daarna is het leuk want dan ben je gewend" zegt Juno.

Als je alles op de fiets moet vervoeren moet je goed nadenken over wat je meeneemt. Juno: "Ik had een fietsbroek en fietsshirt, een korte broek en een hemdje en m'n bikini. En wat onderbroeken. Als wij dan gingen zwemmen ging mamma wassen".

Juno had zelf ook fietstassen "maar soms was dat zwaar, dan ging ik zeuren en dan nam pappa of mamma het over". In haar stuurtaas had ze snoepjes en spelletjes. Reinder had ook een eigen tas: "met een bal en kaartspelletjes zoals SET."

Kan iedereen op fietsvakantie? "Je moet wel kunnen fietsen, en het willen, anders is het veel te veel en te moeilijk" adviseert Juno. Reinder heeft ook wat tips: als je naar een ander land gaat moet je wel trainen, want daar zijn veel bergen. Niet in een huisje gaan maar een tentje meenemen: dat hoeft je niet te stofzuigen. En doe een broekje met kussentjes aan, anders gaat het hartstikke pijn doen.

Als Reinder zelf een vakantie zou mogen bedenken dan zou hij in een huisje willen. Met twee slaapkamers, en een stapelbed en een televisie en een zwembad op de camping. In Nederland "want als je dan een ijsje mag kopen hoeft je de taal niet te leren."

Dit jaar gaan ze weer fietsen. In Nederland, vanaf Maastricht weer terug naar Utrecht op de fiets. Reinder: "Maar ik hoop dat we niet weer zoveel hoeven te fietsen in één keer". En Juno heeft iets waar ze zich op verheugt: "Mamma heeft gezegd dat we misschien in een Pipo-woonwagen gaan slapen."